

ALLE SCHONE DINGEN

TONEELHUIS
OLYMPIQUE DRAMATIQUE
TOM DEWISPELAERE

TEKST

Duncan Macmillan,
met extra materiaal van Jonny Donahoe

VERTALING

Sanne Parlevliet

SPEL

Tom Dewispelaere

COACHING

Katelijne Damen

LICHTONTWERP

Frank Hardy

KOSTUUMONTWERP

Katelijne Damen & Lut Lievens

GELUIDSONTWERP

Jeroen Kenens

REGIEASSISTENTIE

Lut Lievens

PRODUCTIELEIDING

Stefaan Deldaele

UITVOERING KOSTUUMS

Kostuumatelier Toneelhuis

UITVOERING DECOR

Decoratelier Toneelhuis

TECHNIEK

Pim Janssen, Brian Doms,
Dominick Geentjens,
Filip Van Berendoncks

PRODUCTIE

Toneelhuis | Olympique Dramatique

MET DE STEUN VAN

De Tax Shelter van de
Belgische Federale Overheid

MET DANK AAN

Kristien Borgers, Stijn Van Opstal,
Bill Dewispelaere

TONEELHUIS

Zelfdoding is een thema dat velen van ons treft. Misschien heb je het zelf moeilijk of maak je je zorgen om iemand in je omgeving. Blijf er niet mee zitten. Praten kan helpen en preventie is mogelijk. We verwijzen graag naar onderstaande informatie en hulpbronnen.



Op zoek naar tips om je (mentale) gezondheid te versterken?

Check dan zeker de tips op www.geluksdriehoek.be.

Zoek je hulp voor jezelf of iemand uit je omgeving?

- Surf naar www.zelfmoord1813.be of bel naar 1813 (gratis en anoniem, 24u op 24 en 7 dagen op 7).
- Bel naar Tele-Onthaal op het nummer 106 (gratis en anoniem, 24u op 24 en 7 dagen op 7).
- Ben je jonger dan 18 jaar? Surf naar www.awel.be of bel naar het nummer 102 (gratis en anoniem, elke dag van 16u-22u, behalve op zon- en feestdagen, op woensdagen en zaterdag van 14u).
- Je kan ook altijd terecht bij je huisarts.

Verloor je iemand door zelfdoding?

Neem dan zeker een kijkje op www.werkgroepverder.be voor informatie en ondersteuning.

Zoek je informatie of vorming als professional?

Check de richtlijnen en tools voor:

- Hulpverleners: www.zelfmoord1813.be/hulpverlening
- Leerkrachten: www.zelfmoord1813.be/school
- Mediamakers: www.zelfmoord1813.be/media

GLOOMY SUNDAY

Billie Holiday

Tekst: Sam M. Lewis

Sunday is gloomy, my hours are slumberless
Dearest, the shadows I live with are numberless
Little white flowers will never awaken you
Not where the black coach of sorrow has taken you
Angels have no thought of ever returning you
Would they be angry if I thought of joining you?
Gloomy Sunday

Gloomy is Sunday, with shadows I spend it all
My heart and I have decided to end it all
Soon there'll be candles and prayers that are sad, I know
Let them not weep, let them know that I'm glad to go
Death is no dream, for in death I'm caressing you
With the last breath of my soul, I'll be blessing you
Gloomy Sunday

Dreaming
I was only dreaming
I wake and I find you asleep
In the deep of my heart, dear

Darling, I hope that my dream never haunted you
My heart is telling you how much I wanted you
Gloomy Sunday



Toneelhuis werkt met subsidies van de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid.
Grafische identiteit: Bureau BoschBerg



TON&ELH&IS.BE